



Wil je vrijwilliger worden in De Zuidpoort?

Door vrijwilligerswerk in De Zuidpoort neem een engagement op om armoede te bestrijden. Je doet dit door bewust te worden dat ook in onze samenleving armoede en uitsluiting een realiteit is. Je leert die realiteit kennen door in de vereniging te luisteren naar en in gesprek te gaan met mensen die in armoede leven. Je wordt hun medestander in hun dagelijkse strijd tegen armoede en uitsluiting.

Wat kan je, samen met mensen in armoede, betekenen voor De Zuidpoort?

- Je werkt mee aan de themawerking en helpt mee de stem van mensen in armoede te versterken.
- Je neemt deel aan de parlementen om op de hoogte te zijn van de werking.
- Je bent mee verantwoordelijk voor het verloop van het kookatelier op dinsdag.
- Je bent mee verantwoordelijk voor het verloop van de open ontmoeting op donderdag namiddag of zaterdag voormiddag.
- Je begeleid een activiteit of helpt activiteiten te organiseren met het pretloket.
- Je verzorgt een vorming samen met mensen met armoede-ervaringen voor scholen, verenigingen of andere groeperingen.
- Je kan artikels maken of de lay-out verzorgen voor ons tijdschrift de Echo.
- Of je kan al eens voor vervoer zorgen, een klusje uitvoeren, inkopen doen, meehelpen bij onze fondsenwerving, ideeën aanreiken voor onze communicatie, ...

Kortom... je kunt ons verrijken met jezelf! Wil jij onze vereniging versterken met jouw talenten? Wil je graag kennismaken met onze organisatie?

Wens je meer uitleg of wil je graag kennismaken, neem dan contact op met Marlies voor een afspraak: info@dezuidpoortgent.be of 0472/03.54.70



Dit delen:

- [Klik om te delen met Twitter \(Wordt in een nieuw venster geopend\)](#)
- [Klik om te delen op Facebook \(Wordt in een nieuw venster geopend\)](#)