



Eén van de kernopdrachten van De Zuidpoort is vorming geven over armoede. We willen mensen informeren over hoe armoede ontstaat en blijft bestaan. Over hoe het is om in armoede te leven. Wat de vorming heel bijzonder en sterk is dat er telkens een paar mensen in armoede zijn die hun ervaringen vertellen aan de groep. We merken dat die formules enorm aanslaat, het zijn de verhalen die de groep mee naar huis neemt!

- **Aan wie?**

Kleuteronderwijzers, humane wetenschappen, welzijnsorganisaties, scholen,...

- **Over?**

Visie op armoede, met getuigenissen, voorstelling van De Zuidpoort

hieronder zie je de presentatie die we daarvoor gebruiken.

Dit delen:

- [Klik om te delen met Twitter \(Wordt in een nieuw venster geopend\)](#)
- [Klik om te delen op Facebook \(Wordt in een nieuw venster geopend\)](#)