



Gisteren was Enchanté op bezoek. Ze zijn het netwerk van hartelijke handelaars in o.a. Gent. Kraantjeswater, wifi en glimlach zijn er altijd gratis. Daarnaast is er dikwijls gratis koffie, soep, een maaltijd of kappersbeurt. Die zijn dan al betaald door andere klanten. In elke zaak kan je op een prikbordje zien wat er voorzien is op dat moment. Je herkent hen aan de sticker op de deur.

We vertelden veel over de schaamte die er is om iets gratis te vragen. We gingen samen op zoek naar oplossingen. Eentje ervan is op eens in een groep een paar handelaars te bezoeken om het concept te leren kennen. Wordt vervolgd dus.





En zoals elke donderdagnamiddag was er ook ontmoeting in De Serre.
Samen met een naaiworkshop en spelletjes.
Tot volgende week? Ijsjes vanaf 60 cent ☐





Dit delen:

- [Klik om te delen met Twitter \(Wordt in een nieuw venster geopend\)](#)
- [Klik om te delen op Facebook \(Wordt in een nieuw venster geopend\)](#)