

Vandaag was het gezellig druk in De Zuidpoort.

Deze voormiddag gingen we verder met het herschrijven van moeilijke OCMW-brieven. Het is de 2de brief die we herwerken. De groep is het al goed gewoon om brieven te bespreken.







's Middags werden de zware inspanningen beloont met een gezellige lunch.



Daarna kwam Koen van Stad Gent de ontwerpen voorstellen van het campagnebeeld voor de Werelddag van Verzet tegen Armoede (17 oktober) voorstellen. De meningen over welk ontwerp het beste was waren verdeeld. Maar iedereen was onverdeeld enthousiast.



Deze namiddag maakten we het verder gezellig in De Serre. We startten met de voorbereiding voor het buurtfeest van 11 juni, er werd gezongen, veel gebabbeld, ... én gebadmintond.

Heerlijke genieten in de zon!







Dit delen:

- [Klik om te delen met Twitter \(Wordt in een nieuw venster geopend\)](#)
- [Klik om te delen op Facebook \(Wordt in een nieuw venster geopend\)](#)