

Naast de voorbereidingen voor de Werelddag van Verzet Tegen Armoede (17 oktober) en de Open Ontmoeting, stond gisteren duidelijke taal centraal. Vandaag eindigt namelijk de **Week van het Nederlands**.



Start themawerking

Na een zomerpauze gingen we 's ochtends verder met onze themawerking.

Daarin delen we **hoe duidelijk brieven (van Stad Gent)** nu zijn.

En hoe we ze duidelijker kunnen maken.

De brieven **herwerken** we samen tot ze duidelijk zijn. Binnenkort gaan we daarover **praten** met de schrijvers.



Terugblik traject

's Middags ruilden we onze living voor de gemeenteraadszaal. Daar mochten we ons traject voorstellen op een (online) **studiemoment** voor alle medewerkers van de stad.

De stad heeft de afgelopen weken extra aandacht gegeven aan duidelijke taal. Medewerkers konden daar vormingen en lezingen. Er werd zelf een ganzenbordspel gemaakt over duidelijke taal.

Wij vertelden hoe we gestart zijn en hoe we brieven testten.

Ivo, Zahra en Didier verklapten ook al enkele zaken die brieven volgens ons duidelijker maken:



Stop met stadhuistaal

Farida Barki van Wablieft interviewde er Marije van den Berg. Ze vertelde hoe je op een goede manier kan stoppen. Ook met stadhuistaal.

Het volledige interview kan je [hier](#) binnenkort vinden. Intussen kan je [hier](#) een artikel over stoppen met ambtelijke taal.

We vonden het interview erg inspirerend en willen er graag meer over lezen in het boek (die we cadeau kregen).



Marije sprak haar boek ook helemaal in. Je kan het hier beluisteren:

Dit delen:

- [Klik om te delen met Twitter \(Wordt in een nieuw venster geopend\)](#)
- [Klik om te delen op Facebook \(Wordt in een nieuw venster geopend\)](#)