





Zaterdag 11 januari. lieten meer dan 40 Zuidpoorters zich inspireren door de Maori (inwoners van Nieuw Zeeland). Tegenwoordig kennen hen nog het beste van hun haka-ritueel dat ze doen voor een rugby-wedstrijd.

De haka's worden gedanst bij belangrijke gebeurtenissen om de goden te aanroepen. Bijvoorbeeld om kracht te vragen voor de strijd, of om iemand te verwelkomen, of om iemand te bedanken, of om afscheid te nemen, ...

De energie, de kracht, de (zo lijkt het) kwaadheid, herkennen we bij ons zelf. Energie die we graag delen. Daarom schreven we met verschillende groepen onze eigen haka's. Je kan hieronder meegenieten van het resultaat.

Wil je er zelf ook een schrijven? Bekijk (en print) dan [HIER](#) onze handleiding. Succes! En je zal binnenkort nog veel meer haka's horen en zien ☐

Laat je inspireren door enkele filmpjes en onze teksten onderaan.

Armoede!
Wat een wet!

Niet te doen.
Geef ons recht!
Geef ons pree!

Alleen zal 't nie gaan.
Tuupe, tuupe, tuupe?

Mee ons klein pree kunne we nie meer mee.



Mee ons pensioen? Nie te doen!

't Es nu dat 't changere meo!

Nu het recht.
Geen gezeik.
Iedereen gelijk.

Nu!

Meer kansen! Meer kansen!
Meer vrijheid! Meer vrijheid!

Meer kansen! Meer kansen!
Meer vrijheid! Meer vrijheid!

Zie! Hier blaast een nieuwe wind.

Iets waait ons aan.
Ook de zon schijnt voor ons.

Breng meer mildheid!
Mildheid voor elk!

Meer mildheid voor elkaar, voor ons en u!

Ha!

Armoede! Armoede!
Hoe die wet! Hoe die wet!



Hoe te doen? Hoe te doen?
Geef ons recht! Geef ons pree!

't Is nu da ge geven moe!

Alleen zal 't nie gaan.

Tuupe! Tuupe!
Tuupe! Tuupe!

Nu het recht! Geen gezeik! Iedereen gelijk!

Ha!

Ons leven!
Problemen!

Armoede!
Het leven!

Doe iets! Ons bestaan wordt wel graag verzwegen!
Politiek doet er niets aan.

Ministers! Schepenen!
't Is bescheten!
't Is bescheten!

Doe iets! Ons bestaan wordt wel graag verzwegen!

Hoe?!



Armoede! Armoede!
Problemen! Problemen!

Apenland! Apenland!
Aanschouw! Aanschouw!

Hoor wat we zeggen.
Wij hebben onze draagkracht.

En hopen nu op beter.
Meer kansen.
Meer rechten.

Een warme samenleving.

Solidariteit!

Nie neut! Nie neut!
Wel pleuje! Wel pleuje!

Nie neut! Nie neut!
Wel pleuje! Wel pleuje!

Ge gaat ons dat hier niet blijven aandoen!

Wij hebben onze rechten, verdomme.
Wat denkt gij wel niet?

Vooruit met de geit!
Vooruit met de geit!

Ge gaat ons dat hier niet blijven aandoen!



Ga!

Tegen Armoede! Tegen Armoede!
In dit leven! In dit leven!

Tegen Armoede! Tegen Armoede!
In dit leven! In dit leven!

Aanschouw, wij staan hier.

Wij tellen mee.
Aanhoor ons.

Vooruit!
Wij willen vooruit!

Maak nu de juiste keuzes!

Ga!

Geef ons brood!
Laat ons leven!

Geen loze woorden!
Die ons laten zweven!

Aanschouw mijn schouders.
Maak plaats. Maak plaats.

Duw nu opdat de zon zal schijnen.



Verschijnen, niet verdwijnen.

Geven niet op! Gaan vooruit!
Stap voor stap.

Gestaag, maar zeker.
De zon zal schijnen.

Ha!!

Ongelijk! Ongelijk!
Armoede! Armoede!

Ongelijk! Ongelijk!
Armoede! Armoede!

Kapitaal schandaal! Kapitaal Schandaal!

Oe, nie pleuje, nie pleuje.
Aa, oe, aa, oe, vechten.

Aa, meer rechten.
Oe, meer rechten.

Kapitaal schandaal! Kapitaal Schandaal!

Aa!

Armoede! Armoede!
't Es genoeg! 't Es genoeg!



Woar blijfde verdomme!
Mee ulder beloftes!

Voedselbank en social restaurant.
Da d' es nie genoeg.

Respect veur ons!
Respect veur ons!

Wij zijn arm! Wij zijn arm!
Niet van geest! Niet van geest!

Wij zijn rijk! Wij zijn rijk!
Zonder geld. Zonder geld.

Afgevroren tenen. Brrrrrr.

(nog af te werken)

#corona-te-doen

Dit delen:

- [Klik om te delen met Twitter \(Wordt in een nieuw venster geopend\)](#)
- [Klik om te delen op Facebook \(Wordt in een nieuw venster geopend\)](#)