



Gisteren namen we afscheid van Marijke (op de foto verkleed als piraat).
Marijke heeft voor veel mensen veel betekend. Onder andere haar immer positieve ingesteldheid en geduld zullen we nooit vergeten!
We wensten haar ook in De Zuidpoort een goede reis. Op een manier dat haar waarschijnlijk nog eens deed glimlachen.









Het was gisteren immers ook 1 augustus, het eerste oogstfeest van het jaar. Waar we stilstaan bij de eeuwige cirkel van dood en leven. Een tijd van transformatie (van graan naar brood, van graan naar zaad).

We vlochten graan en stonden stil bij hoe ons leven vervlochten is met dat van Marijke. Aan de vuurschaal voegden we ook kruiden uit onze tuin toe. Marijke heeft honderden kruidenbultjes bij ons gemaakt.



Het ga je goed Marijke! We zullen je missen.

De muziek die we gebruikten kan je hier terug beluisteren:

Hier vind je de vertaling:

“Het Pad naar de Dood
Wie zal mij toezingen
In doodslaap mij slingeren
Wanneer ik op het pad naar Hel ga
En het spoor dat ik betreed
Is koud, zo koud

Ik zocht de liederen
Ik verstuurde de liederen
Toen gaf de diepste put
mij tranen, zo ruw
van de Vader des Doden's belofte

Alles weet ik, Odin
Aan wie jij je oog gaf

Wie zal mij toezingen
In doodslaap mij slingeren
Wanneer ik op het pad naar Hel ga
En het spoor dat ik betreed
Is koud, zo koud

Vroeg in het einde van de dag
Toch weet de raaf of ik val

Wanneer je bij de poort van Hel staat
En wanneer je je los moet trekken



Zal ik je volgen
Over Gjallarbrui met mijn lied

Jij zal vrij zijn van de banden die je binden
Jij bent vrij van de banden die je bonden

“Vee sterft,
Vrienden sterven,
Jijzelf zal ook sterven.
Maar de faam
Sterft nooit
Als men een goede naam opbouwt

Vee sterft,
Vrienden sterven,
Jijzelf zal ook sterven.
Ik weet er één
Die nooit sterft:
De reputatie van hij die sterft.”

Dit delen:

- [Klik om te delen met Twitter \(Wordt in een nieuw venster geopend\)](#)
- [Klik om te delen op Facebook \(Wordt in een nieuw venster geopend\)](#)