



Je kan [hier](#) jouw kopie downloaden!

Veel leesplezier

Tijdens het kerstfeest in de Zuidpoort hield onze Emile naar goede gewoonte een toespraak. De tekst krijgt u met enige vertraging, waarvoor nogmaals onze excuses.

Beste mensen,

Het leven is te kort om er niet van te genieten. Dus probeer ik te genieten van iedere dag, ook al is het leven niet altijd even leuk en moeten sommige dingen even een plekje krijgen.

Ook dat hoort erbij.

Maar veel mensen leven maar half omdat ze zich blind staren op al wat negatief is of verkeerd loopt.

Leer het goede der dingen zien, want de mooiste rozenstruik heeft niet de minste doornen maar de mooiste rozen.

Wees geen verwend kind dat humeurig wordt wanneer het niet alles heeft.

Het geluk ligt meestal binnen handbereik en het is niet nodig het heel ver te zoeken.

Ik wens u alle geluk maar vooral een zalige Kerst en een gelukkig nieuw jaar 2018.

Emile

Dit delen:

- [Klik om te delen met Twitter \(Wordt in een nieuw venster geopend\)](#)
- [Klik om te delen op Facebook \(Wordt in een nieuw venster geopend\)](#)