

Op 17 oktober, de Werelddag van Verzet tegen Armoede, laten we zien dat arm ziek maakt en ziek arm.

Uiteraard aan de hand van verhalen die mensen in armoede met ons delen. Vandaag vertelt Lola:



Dit is een verzonden naam, het verhaal helaas niet. Lola vond steun in een vereniging en deelt daar haar ervaringen.

LOLA

"Na 18 jaar kreeg ik mijn ontslag op het werk door een aanslepende depressie. Ik kwam op een mutualiteitsuitkering terecht. Het ziekenfonds betaalde me 2 jaar lang een te hoge uitkering uit, waardoor ik meer dan 2000 euro belastingen moest betalen. Een afbetalingsplan bleek niet mogelijk. Ik ben gaan lenen bij een bank.

Door mijn maandelijkse vaste kosten en aflossing aan de bank raakte ik steeds dieper in de financiële problemen. Ik ben op dat moment overgegaan op schuldbemiddeling via een advocaat.

Enige tijd later ben ik heel zwaar ziek geworden waardoor ik 3 maanden in het ziekenhuis en aansluitend 3 maanden in een revalidatiekliniek moest verblijven. Ik kwam in een rolstoel terecht.

Ik moest verhuizen omdat mijn woning niet meer toegankelijk was met een rolstoel.

Bovenop de schuldbemiddeling, de hoge maandelijkse kosten (dokter, specialist, medicatie, kinesist, ...) en de verhuizing ben ik ook in een isolement terecht gekomen. Ik zit voor het ogenblik letterlijk en figuurlijk vast door 'mijn gezondheid'."

GENTSE VERENIGINGEN
WAAR ARMEN
HET WOORD NEMEN



www.Gent
Tegen
Armoede.be

Dit delen:

- [Klik om te delen met Twitter \(Wordt in een nieuw venster geopend\)](#)
- [Klik om te delen op Facebook \(Wordt in een nieuw venster geopend\)](#)