

Op 17 oktober, de Werelddag van Verzet tegen Armoede, laten we zien dat arm ziek maakt en ziek arm.

Uiteraard aan de hand van verhalen die mensen in armoede met ons delen. Vandaag vertelt Beret:



Dit is een verzonnen naam, het verhaal helaas niet. Beret vond steun in een vereniging en deelt daar zijn ervaringen. ■

BERET

"Depressie komt vaak voor in onze familie. Ook ik kwam terecht in een depressie nadat ik ontdekte dat mijn vrouw mijn kinderen mishandelde. Mijn vrouw heeft het altijd al moeilijk gehad met de opvoeding van onze kinderen. Vaak trekt ze terug in bij haar moeder. Ze lijkt als maar meer het noorden kwijt te zijn. Zo raakte ook ik het noorden kwijt na de mishandeling van mijn kinderen.

Door een foute diagnose kreeg ik geen gepaste medische behandeling. Niemand had gehoor voor mijn verhaal en zo werden de gevolgen van mijn depressie erger en erger. Gelukkig vond ik bij het wijkgezondheidscentrum een luisterend oor. Samen met UZ Gent proberen de artsen mij er langzaam boven op te helpen. Maar met een lage invaliditeitsuitkering lopen de dokterskosten zeer snel op.

Nu probeer ik mijn kinderen zoveel mogelijk te helpen. Zodat zij hopelijk de vicieuze cirkel van armoede kunnen doorbreken. Op deze manier hoop ik dat zij wel kansen krijgen in het leven. En dat ze de vrijheid hebben om te kunnen kiezen hoe hun leven er zal uitzien."

GENTSE VERENIGINGEN
WAAR ARMEN
HET WOORD NEMEN



www.Gent
Tegen
Armoede.be