



Binnen exact 2 weken is het 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede. Dan maken wereldwijd een vuist tegen armoede. Dit jaar belichten we het thema gezondheid. **Want arm maakt ziek en ziek maakt arm!**

Op verschillende plaatsen in Gent zal je gevraagd worden om een tattoo te kleven met daarop 'sluit armoede uit'. Zo laat je de wereld zien dat je armoede niet aanvaard en kan in gesprek gaan met wie vraagt waarom je nu een tattoo hebt.

In de 3 Gentse Verenigingen Waar Armen Het Woord Nemen horen en zien we dagelijks hoe armoede en een slechte gezondheid hand in hand gaan. Elke weekdag zullen we met jou zo een levensverhaal delen. De verhalen zullen op 17/10 om 19u gebracht worden op Sint-Pietersplein (samen met film en muziek) tijdens de herdenking van de slachtoffers van extreme armoede. We starten met Meryem:



Dit is een verzonden naam, het verhaal helaas niet. Meryem vond steun in een vereniging en deelt door haar ervaringen. ■

MERYEM

“Vroeger was mijn inkomen voldoende. Als alleenstaande mama met twee kindjes was het niet altijd gemakkelijk om rond te komen, maar het lukte. Ik betaalde € 250 huishuur en zorgde dat alle rekeningen betaald werden. Ik spaarde nog liever een boterham uit mijn mond, dan dat mijn kinderen iets te kort kwamen.

Toen de gezondheidsproblemen zich begonnen op te stapelen, is mijn leven veranderd en ben ik in de armoede geraakt. Ik moet speciale medicijnen laten maken en ik moet veel onderzoeken laten doen. Door die problemen met mijn schildklier kon ik enkel nog deeltijds werken. De gezondheidsproblemen bleven maar komen en hadden een grote invloed op mijn job. Zo ernstig dat ik niet meer kon gaan werken. Ik krijg € 900 stempelgeld per maand en betaal € 550 huishuur. Mijn kosten lopen per maand op tot € 990 of meer. Dus zit ik nu voor de komende zeven jaar in collectieve schuldbemiddeling. Ik heb € 30 leefgeld per week voor eten, drinken, kledij, dokter, medicijnen, ...

Hoe kan het dat ik nu in mijn eentje niet rondkom en het vroeger wel lukte met twee kinderen? Het is de omgekeerde wereld.”

GENTSE VERENIGINGEN
WAAR ARMEN
HET WOORD NEMEN



www.Gent
Tegen
Armoede.be