



Volgende week worden 250 vluchtelingen ontvangen op het Gentse ponton Reno (artikel en foto's De Gentenaar, [klik hier](#)).

Dat is niet volgens de zin van een groep Gentenaren. Ze zien de vluchtelingen liever niet komen en steken dat niet onder stoelen of banken!

Omdat ik niet geloof dat ze liever mensen de dood injagen (terug naar hun oorlogsgebied), denk ik dat ze bang zijn. Bang omdat ze zelf ook onrecht ervaren. Dat ze niet krijgen wat ze verdienen. Dat ze kruimels die ze krijgen met nog meer zullen moeten delen.

Wel, dit is een oproep om te vechten voor de rest van de koek! De vluchtelingen kunnen ons misschien versterken in onze strijd. **Tijd voor een herverdeling van de koek, want er is koek genoeg voor iedereen!**

Dat strijden kan je bijvoorbeeld op 20 maart doen, op de **Grote Parade van Hart boven Hard** (waar we met De Zuidpoort ook aan deelnemen).

[Klik hier](#) en lees nog eens hoe het echt allemaal zit en wat **vooroordelen** zijn over de vluchtelingen.



Dit delen:

- [Klik om te delen met Twitter \(Wordt in een nieuw venster geopend\)](#)
- [Klik om te delen op Facebook \(Wordt in een nieuw venster geopend\)](#)