



Zie hier een sfeerbeeld van deze middag. Een groepje zit samen voor 'Komen Lezen'. Sinds november kan je in De Zuidpoort 'Komen Lezen'. Het is geen klassieke leesgroep maar een leesbijeenkomst voor mensen die (nog) niet lezen en het leesplezier samen willen ontdekken.

Wekelijks lees je samen sterke verhalen en mooie gedichten (voor). En je praat er met de anderen over wat je raakt in een tekst.

Verhalen en gedichten bieden een rijke schat aan emoties, gedachten en verlangens die we herkennen uit ons eigen leven. Net over die

aanknopingspunten gaat het tijdens de bijeenkomsten: we praten over ons eigen leven en spiegelen dit aan de verhalen die we lezen.

De volgende momenten vind je terug in [onze kalender](#) (Dinsdagnamiddag om de 2 weken en elke 3de zaterdag in de voormiddag).

'Komen lezen' is een initiatief van [Vormingplus](#) i.s.m [Poëziecentrum](#), Bibliotheek Gent en [Dienst Cultuurparticipatie Gent](#) .