



Fuck the poor!

Deze man trok de straat op in Londen met een bord met als opschrift “Fuck the poor” (“Rot op armen”). Het lokte heel wat reacties uit van de voorbijgangers. Wat bezielt iemand om met zo’n bord op straat te komen?

Dat zie je aan het einde van het filmpje, wanneer dezelfde man met een bord rondloopt met de boodschap “Help the poor” (“Help de armen”). Met dat bord krijgt hij amper reactie en lopen de meeste mensen gewoon rond hem.

Het filmpje is een initiatief van [The Pillion Trust](#), een goed doel dat zich inzet voor de daklozen in Londen. Zij merken de laatste tijd dat veel minder mensen geld overmaken en mensen die nog wel geld geven, geven dan weer veel minder. Daardoor krijgen kleine liefdadigheidsinstellingen, zoals The Pillion Trust, het steeds moeilijker om te blijven werken. Daar willen zij nu de aandacht op vestigen met deze video.

bron: [Metro](#)