



In stadsbrouwerij Gruut werd vorig weekend tijdens de maandelijkse Speakers Corner de mooiste nieuwjaarsbrief van Gent verkozen. Christa Den Blauwen had de mooiste wensen in petto. Dit is haar nieuwjaarsbrief, gericht aan alle Gentenaars, arm en rijk. [Hier vind je de AVS-reportage van maandag 6 januari 2014.](#)

Nieuwjaarswensen voor 2014

*Ik heb voor elke Gentenaar
een pak goede wensen klaar.*

*Ben je arm of ben je rijk
voor mij is iedereen gelijk!*

*Als je met moeite de eindjes aan mekaar kunt knopen
wens ik je wat steun toe, zodat je ook eens iets lekkers kunt kopen.*

*Aan de hulpverleners wil ik zeggen, denk nooit
"ach, het is maar een druppel op een hete plaat".*

Dan maak ik mij heel erg kwaad!

*Voor de vele zieke mensen,
wil ik veel goede zorgen en liefde wensen.*

*Een buur, een vrouw, een man, een kind,
het is de toewijding voor mekaar, die hen verbindt.*

Voor de kleintjes wens ik een veilige stad.

Je moet altijd goed opletten, ook op het zebrapad.

Lieve mensen, in geen enkele stad in de wereld, ben ik supercontent.

Hier wel, in mijn eigen stad, in mijn mooie Gent!

Een fijn 2014!

Christa

Dit delen:

- [Klik om te delen met Twitter \(Wordt in een nieuw venster geopend\)](#)
- [Klik om te delen op Facebook \(Wordt in een nieuw venster geopend\)](#)